



Merho

83

KIEKEBOE

LANG ZULLEN ZE LEVEN



STANDAARD UITGEVERIJ

Merho

KIEKEBOE



S
Standaard Uitgeverij
Antwerpen



Ga zitten en vertel me wat er mis is.



Ze willen me meenemen naar de Ardennen.

Een uitstapje? Dat is toch leuk?



Dat is het helemaal niet!

Er is nog niemand uit de Ardennen weer-gekeerd. Ik ben het de politie gaan vertellen maar die geloofde me niet.



Als je op je negentigste komt aandraven met een verhaal dat ook maar een ietsje onwaarschijnlijk klinkt, bestempelen ze je als dement!



Twee agenten brachten me terug naar het Incontinental Hotel. De directie was boos en ik werd opgesloten. Voor straf!



Maar dan kennen ze me niet! Ik ben ont-snapt!



Gelukkig herinnerde ik me jullie nog. Ik heb geen familie meer. Daarom kom ik hier om hulp vragen.



Het is allemaal begonnen met die verzekering...



Rustig maar! U windt zich te veel op!

Zal ik een glaasje water halen?

Nee, breng me liever een cognacje.



Ik had me nooit die uitvaartverzekering mogen laten aansmeren!



Even uit de zon, voor ik eruitzie als een aange-brande barbecueworst.



Wie is die meneer?

Zo, hebben we bezoek?



Herinner jij je meneer Auder nog ? Staf Auder.



Ik ben al volop bezig met sokjes te breien. Roze voor als het een meisje is en blauwe voor als het een jongetje wordt.



Het is net andersom, Moemoe. Blauw is voor meisjes en roze is voor jongetjes.



Gaan we daarover nu weer in discussie?

Mevrouw Stokvis geeft me gelijk! Blauw is voor jongetjes en roze voor meisjes! Ik weet het zeker!



Nee, je hebt het mis! Blauw is...

Ik heb goed nieuws!!!



Jongen, wat word jij kaal!



Ik weet het, moeder...

Ik heb al van alles geprobeerd. Van shampoo op basis van scharreleieren tot een lotion van brandnetel-extracten. Maar niets helpt. Daarom laat ik mijn snor groeien. Als compensatie.



Ik heb een leuk huisje te koop gezien! En niet al te duur.

Gaan jullie verhuizen?



Dit appartementje wordt te klein, Moemoe. Zeker als we binnenkort met z'n vieren zijn.



WHEIIII!!!



Wat is er met mijn kleine meisje?

Snif, snif... De jongens van hieronder... snif... pesten me altijd.



Hebben ze weer aan je haar getrokken?

IK HAAT JONGENS!!! Ik wil later nooit een vriendje hebben!



Kom, we gaan kijken naar dat huisje, voor iemand anders het voor onze neus wegkaapt!



Wat schattig ! Dit is het helemaal ! Hier wil ik wonen !



En de buurman is ook een heel aardige man.

Staf Auder is de naam.

Ik zeg altijd : beter een goeie buur dan tien verre vrienden in de lucht !



Ous die meneer Auder woonde hiernaast ?

Inderdaad : WOONDE. Want toen we verhuisden...



Zeg, die verhuishwagen beneemt me mijn zon !



Wie bent u ?

Leon Van der Neffe. En dit is mijn vrouw. Wij wonen hier sinds vorige week !



En waar is meneer Auder dan ?

Naar Home Alone.



Een bejaardentehuis ?

Als je tachtig bent, ga je nu eenmaal niet meer naar de crèche.



Sindsdien zitten wij opgescheept met die verzuurde kettingzaag !



En hoe ging het verder met meneer Auder ?

We hebben hem nog een paar keer bezocht in Home Alone.



Maar je weet hoe dat gaat. Je vader was druk bezig met zijn werk en ik nam nog wat werk aan om het huis af te betalen. Zo werd meneer Auder stilaan vergeten.



Het plotselinge heengaan van onze geliefde vriend Staf was voor iedereen die hem gekend heeft een hele schok. Laten we ons troosten met de gedachte dat hij een fijne en vredige levensavond heeft gekend.



De afgestorvene was gelukkig zo vooruitziend om zijn begrafenis te laten regelen door Deadline, een specialist ter zake. Zo kunnen wij, zijn dierbaren, op een stijlvolle manier van hem afscheid nemen.



Snif, snif, snif... Heel ontroerend... snif, snif...

Moeder, sta niet zo te janken! Je hebt die man niet eens gekend! Ik begrijp trouwens niet wat je hier komt doen.



Gun me toch een begrafenis. Dat is nog één van de weinige pleziertjes die iemand van mijn leeftijd heeft.



Trouwens, ik doe het voor de doodsprentjes. Twee graag.



Samen met mevrouw Stokvis ben ik lid van 'Het zwarte randje', een ruilclub voor doodsprentjes.

Verzamel jij die dingen?



Jawel, zo leer je nog eens iemand kennen. Ik ben gespecialiseerd in het vorstenhuis en tachtigplussers. Mevrouw Stokvis doet verkeersongevallen en zelfmoorden. Ik zorg er altijd voor dat ik er een paar extra heb, om te ruilen.



Een ogenblikje! Ik zou nog even de directrice van het Incontinental Hotel willen spreken.



Te laat. Ze is er al met haar oudjes vandoor.



HÉ! Waar is Moemoe?



Bij de begrafenisondernemer.



Proficiat, meneer. Het was een zeer verzorgde dienst. En ik weet waarover ik spreek. Ik loop veel begrafenissen af.



Ik ga naar al de begrafenissen van kennissen, vriendinnen en familieleden. Anders komen ze later niet naar de mijne!



Mocht u zelf ook geïnteresseerd zijn in zo'n mooie dienst, kan u zich daarvoor bij ons laten verzekeren.



Dat moet ik mijn vriendin, mevrouw Stokvis, vertellen. Ze is ook dol op begrafenissen.



Het is net of ze heel hun leven staan te vertellen.



MOEMOE! Wij gaan naar huis!



Dino Saurus is de naam. Ik geef u mijn kaartje.



Hihi! Dat wordt een mooie bijverdienste!!!





Breng haar naar haar kamer! En voor straf vanavond geen dessert!



Kom, Sientje. Niet stout zijn.



Hier is finaal iets mis...



Wie was dat?

Een zekere Kiekeboe.



Auder is bij hem thuis gestorven. En nu stelt hij zich vragen. Gelukkig heb ik hem kunnen afscheppen.



Die ouwe moet over de Ardennen begonnen zijn. Zijn hartaanval kwam net op tijd.

Reken maar. Anders zaten we nu zwaar in de problemen.



17

En daar zouden ze in Amerika niet om kunnen lachen.

Hou die kerel in de gaten. Ik moet nu weg. Want over een halfuur begint er een trainingscursus.



Dames en heren, hartelijk welkom bij de Deadline-uitvaartverzekeringen. Jullie gaan het maken!



Onze markt is groot, want sterven doet uiteindelijk iedereen. Deze sector is echter nog een onontgonnen gebied. Wat misschien ver- wonderlijk klinkt als het over begraven gaat.



De eerste stap is klanten zoeken. Het komt erop aan om gerespecteerd te zijn bij familie en vrienden. Want daar zitten de potentiële kopers. Op elke verkochte polis hebben jullie een percentje.



En krijgen we er ook doodsprentjes bij?



18

Wie karakter en doorzettingsvermogen heeft, boort hier een goudmijn aan. Want dit is nog maar een begin.



De volgende stap is mensen ronselen die voor jou polissen verkopen! Zo klim je een stapje hoger op de ladder van ons bedrijf. En daarbij ontvang je nog een percentage op de omzet van je verkopers.



Laten we het nu even hebben over de verkoopstechniek. Regel nummer 1: sympathiek overkomen!



Je zegt bijvoorbeeld: 'Wat ziet u er goed uit! ...'



... Maar heeft u ook al eens aan later gedacht? ...'



Als je een beetje zuiniger omsprong met je zakgeld, zou jij ook op vakantie kunnen gaan!



19

Met het zakgeld dat ik krijg, valt niet veel te sparen!



Ga dan babysitten! Of zoek een bijbaantje!

Zal ik eens op Internet kijken of ik iets voor je vind?



Laat maar! Onze telefoonrekening is al hoog genoeg met al jouw Internet-gedoe.

Staf Auder had gelijk. Er gebeuren rare dingen in dat bejaardentehuis.



Die arme man is overleden. Denk liever aan je lamskoteletjes.



JOEHOE!

Moemoe?

20

Eet je een hapje met ons mee? Er is toch genoeg.

Nee, dank je. Ik heb geen tijd!



Wat zie jij er goed uit!

Bedankt voor het compliment!



Dat is geen compliment, maar een vaststelling!



Ik kom jullie een zeer interessant voorstel doen. Ik verkoop uitvaartverzekeringen.

Wat is dat voor onzin?



Onzin? Het is de enige verzekering waar je zeker van kan zijn dat je ze ooit nodig hebt.



Zeg, luister jij wel naar wat ik zeg?!

Heu...jaja...natuurlijk!



21

Je hoeft je geen zorgen meer te maken over de organisatie van je begrafenis. Hier even tekenen en wij doen het voor jou. Ik heb de vier polissen al ingevuld.

Vier polissen?



Welja! Jullie zijn toch met zijn vieren! Voor de kinderen is de premie trouwens een heel stuk lager.



Ik kom nu al niet rond met mijn zakgeld!

Met een cultureel jongerenpaspoort krijg je nog eens extra korting.



Of voel je meer voor de formule van de cadeaubon? Geef eens een begrafenis als verjaardagsgeschenk! Dat is pas origineel!



Als je nu meteen bestelt, kan je bovendien genieten van de promotie van de maand: een jaar lang verse bloemen op je graf!... Zeg jij nu ook eens wat!



...Infiltreren... DAT IS HET !!!



22

Morder, je moet me helpen ! Zou jij naar een bejaardentehuis willen gaan ?



Om te spioneren. Jij als oudere valt daar niet uit de toon ! Is dat geen geniaal idee ?



Geniaal idee ? Het is het meest originele alibi dat een zoon ooit gebruikte om zijn oude moedertje in een bejaardentehuis te stoppen !!!



Het is maar voor een paar dagen... **ADIEU !!!**



Dit heb je wel heel subtiel gespeeld !



Deadline... Dat is dezelfde verzekering waarover meneer Auder het had !



Je hebt gelijk ! En hij zei letterlijk dat daarmee alle ellende begonnen was !



Ik ken iemand die ons misschien meer informatie over Deadline kan bezorgen...



Het moet om iets belangrijks gaan... Anders was Staf Auder ons niet komen opzoeken... na meer dan tien jaar...



Ik wil en ik zal er het fijne van te weten komen... Jammer van Moemoe... Infiltreren in het Incontinental Hotel... **HÉ !!!**



DAT IS HET !!!



FANNY !!! WAKKER WORDEN !!!



Zeg, beseef je wel hoe laat het is? Jij wou toch meer zakgeld!



... Maar niet op dit uur...

Bij het Incontinental Hotel hing er een bord dat ze een parttime bejaardenhelpster zoeken. Is dat niets voor jou?



Zo kan je een cent bijverdienen en tegelijkertijd de omgeving grondig onderzoeken. Wat vind je daarvan?



Mij allemaal best... Maar nu wil ik slapen...



Dus Fanny is je naam... Heb jij enige ervaring in deze sector?



Eigenlijk niet, mevrouw.

Hindert niet... Je ziet er leuk uit en dat is voor mij het voornaamste.



25

Het werk leer je al doende, liefje. Je kan met een beginnen. Snoezige meisjes zoals jij geef ik graag een kans.



Kom, we gaan kijken of er een uniform in jouw maat is.



Probeer dit eens!



Dat mens staat me te begluren!



26



En ? Past het een beetje ?



Het staat je beeldig, schatje. Ik denk dat wij...



WAAROM MAG MIJN MOEDER DAN NIET MEE NAAR DE ARDENNEN ?



HÉHÉHÉ !!! Een beetje kalm daar ! Dit is een rusthuis !

Mevrouw is boos omdat haar moeder niet mee mag met de groepsreisjes naar de Ardennen.



Dat is enkel voor mensen die een uitvaartpolis bij Deadline hebben.

Wel dan ! Ze hebben haar toch ook zo'n verzekering aangesmeerd !



Maar jouw moeder heeft nog familie. Die reisjes zijn een service van Deadline voor mensen zonder nabestaanden.

Dat is toch niet eerlijk !



Wees blij, mevrouw ! Uit de Ardennen keert niemand weer !



SIENTJE ! Zouden wij onze mond niet houden en er ons niet mee bemoeien ! ?



CHARLOTTE ! Waar is de tijd dat jij nog voor ons werkte ! Wat brengt je helemaal naar Loddergem ?

LEES : ' DE EEN ZIJN DOOD '.



Meneer Zerckmans, heeft u al gehoord van de firma Deadline ?

En of ik dat bedrijf ken !

Deadline komt uit Amerika en is gespecialiseerd in de begrafenissector.



Van overlijdensverzekeringen over uitvaarten tot het beheer van crematoria. Ze willen een greep krijgen op de hele markt.



Daarom kopen ze overal kleine begrafenisondernemers op. Die mogen verder werken onder hun eigen naam, terwijl Deadline achter de schermen de touwtjes in handen houdt.



Maar u weet zich blijkbaar toch te handhaven.



Ik krijg het steeds moeilijker. Zij begraven aan dumpingprijzen.



Noodgedwongen heb ik zelfs een klantenkaart ingevoerd. Als je jezelf vijf keer door ons laat begraven, is de zesde keer gratis.



Tijd om het eten te serveren !



En vergeet niet er van de Fles in te doen !

De Fles ? Wat is dit ?



De richtlijnen van de directie zijn duidelijk. Met suffe bejaarden heb je minder werk.

En ze brengen meer op aan toelage !





Een kort verblijf in de kelder maakt je hopelijk wat redelijker.



Het is een beproefd recept !



Hier stoppen we de weerbarstige oudjes in.



Jammer dat het zo moest lopen.



Ik had nochtans gehoopt dat er iets moois tussen ons zou groeien.



Zoals ik al zei : Deadline is big business.

En om dat te weten te komen ben je helemaal naar Loddergem gereden !



Het Internet kon je precies hetzelfde vertellen. In de polis stond het adres van hun website.



Wist je trouwens dat Deadline en de Incontinental-keten allebei tot de Amerikaanse BAU-holding behoren ? Dat staat voor Business As Usual en de hoofdaandeelhouder is een zekere Bill Board.



Dat is pas nieuws ! Dus eerst verdienen ze aan het verzorgen van bejaarden en daarna nog eens aan hun begrafenis !



Hopelijk heeft Fanny meer informatie over Incontinental !



Waar blijft ze trouwens ?

Misschien moet ze overwerken. Bejaardentehuizen kampen voortdurend met een personeelstekort.







39



40

Pure wraak is het, omdat ik haar niet wou aannemen!

HO! Wat een grove leugen!



Het personeel kan het bevestigen!

Die durven haar toch niet tegen te spreken!



En aan deze suffende sukkelaars hebben we ook niet veel.



Alleen Sien Haesappel kan voor mij getuigen.



Hier bewaren we onze voorraad. Zie je nu wel, inspecteur. Dat wicht kletst uit haar nek!



Sorry, hoor. Maar er valt tegen dat mens niets te bewijzen. Ik heb zelfs de keuken geïnspecteerd. En het eten was heel lekker.



**TUUT
TUUT
TUUT**



Hello! Bill Board! Who the fuck belt er mij op om vier uur a.m.?



Europa hier! Greet Schap! Sorry, Bill, maar bij ons is het al volop dag. Dit is hoogdringend!



Eén van de residenten die ondertussen gelukkig is overleden, heeft tegen zijn vroegere buurman gekletst over onze experimenten.



Eerst kwam die bewuste buurman om inlichtingen vragen. Ik heb hem afgepoeierd, maar daarna probeerde zijn dochter hier te infiltreren. Als bejaardenhelpster.



Ik heb ze betrappt toen ze in mijn papieren zat te snuffelen.

En? Heeft ze iets concreets gevonden?



Nog niet. Maar ik vrees dat ze het niet zullen opgeven! Bill, wat moet ik doen?



Heel simpel. Het toverwoord is money! Voor geld is iedereen te koop! Je krijgt van mij de nodige volmachten. Naar ik meen behoort omkoperij in dat kleine landje van jou toch tot de topsporten, niet?



Waarom hebben jullie dat niet meteen aan mij gevraagd? Een beetje surfen op de elektronische snelweg heeft het volgende resultaat opgeleverd.



Bill Board, de grote baas van Deadline en Incontinental, is eigenaar van een kasteeltje in de Ardennen.



In Bouregatte, een gehucht in de buurt van Spa... Gewoon gevonden via Internet. Wat zeg je daarvan?



Dat we weer een zware telefoonrekening zullen hebben!

Bouregatte? Het lijkt me het onderzoeken waard.



Wat zou je zeggen van een dagje Ardennen? Jij wilde toch met vakantie!

Maar niet naar de Ardennen!



We vertrekken meteen!



Van der Neffe?... Sorry, maar je komt heel ongelegen.



Ik kom altijd ongelegen! Je kunt me niet uitstaan en je ziet me liever dood als levend!



Maar daarom je moeder sturen om me een uitvaartverzekering aan te smeren! DAT GAAT TE VER!!!

Moemoe? Ik weet nergens van... Waar is ze?



DAAR!!!



Zelfmoord plegen mag pas een jaar na het afsluiten van de polis. Dit om fraude tegen te gaan.



Moeder, je moet mijn burens met rust laten!



En ? Heb je die vier polissen al getekend ?

Heu... Nog niet... Wij vertrekken nu voor een dagje naar Bouregatte in de Ardennen.



Zolang je niet getekend hebt, moet je me niet komen lastigvallen ! Trouwens, ik had net een zeer interessant gesprek met je buurman.



Zoals ik al zei : wij leveren doodskisten met een binnenbekleding in roestvrij staal. Een aanrader in uw geval.



Cremeren behoort ook tot de mogelijkheden. Maar dan moet u wel uw mond houden !



Bij een crematie bevelen wij altijd een supplementaire brandverzekering aan.



Heu... Ik zal de polis eens grondig lezen.



Altijd hetzelfde liedje. Als ze willen lezen, dat ze dan een boek nemen !



Hé, mevrouw! Zoekt u mijn zoon ?

O ! Woont uw zoon hier ?



Jawel. Maar hij is nu niet thuis. Samen met zijn vrouw, zijn zoon-tje en zijn dochter is hij...



... naar Bouregatte of zoiets.





Ja, met Dino Saurus... Greet?...
Rustig, meid!



De vroegere buurman van Staf Auder is op weg naar
jullie! Onbegrijpelijk hoe hij aan het adres geraakt is!



Geen paniek! Ik zal hem met open armen
ontvangen!



Ik kom zelf naar je toe. Maar eerst moet ik nog een vracht-
je ophalen.



Jean-Louis, open de poort.



En volg via de bewakingscamera wie er bin-
nenkomt.



Let vooral op een gezin van vier personen. De
vader is kaal met een snor. En hij heeft een blon-
de tienerdochter.



Volgens de kaart moeten we richting Spa Blauw volgen.







Fase 1 ging vanzelf!

Iets té vanzelf naar mijn smaak! Ik vertrouw het zaakje niet.



OPGEPAST! Een auto!



HET IS GREET SCHAP!

Er zat nog iemand naast haar.



55



Greet Schap?

Einde van de rit!
Uitstappen!



Wa...waar ben ik?

De pillen zijn blijkbaar uitgewerkt.

Is dat niet het vrouwtje dat me in het tehuis aanklampte? Misschien interessant om op te nemen...



Dit zijn nu de Ardennen waar jij het zo vaak over had! Meekomen!



Hier wil ik het fijne van weten...



56



Er moet iets gebeuren! Zo kan het niet meer verder met de experimenten!



Geduld, Dino. Die ongewenste neveneffecten krijg ik wel onder controle. Dat zijn nu eenmaal de risico's van het onderzoek.



We zitten op de goeie weg, geloof me.

Verdorie! Ik ken die vent!



Noem jij dat de goeie weg? Ze zijn alweer uit hun kledij gegroeid!



Cyrano De Zalm! De parfumeur-createur die nog voor Triangl gewerkt heeft!!! *



Het is al de derde keer binnen een maand dat we hun garderobe moeten vervangen.



*LEES: 'DE ONWEERSTAANBARE MAN'

Een bejaarde aan de lopende meter!
Dat kan leuke beelden opleveren!



Het is de bedoeling dat hun celdeling doorgaat
en niet dat ze weer beginnen groeien!



Geen paniek. Ik heb het nieuwe par-
fum iets minder geconcentreerd ge-
maakt. Volgens mij zal dat hun groei
afremmen.



Ik hoop het. Want Amerika begint on-
geduldig te worden. Bill Board wil
resultaten zien!



Dat ouwe wijf zit opgesloten! Hier kan ze geen last meer verkopen.



En? Al iets gemerkt van de familie
Kiekeboe?



Eigenlijk niet. Laten we even informeren
bij Jean-Louis.



Ze zijn op de hoogte van onze
komst! Hoe kan dat ???



Ik moet de anderen waarschuwen! Er zal
hier toch wel ergens een telefoon zijn!



En? Hoe staat het bij de
poort? Niets verdachts?



Alles is tot nog toe kalm
gebleven. Alleen de auto
van Greet...

...O, ja... en een oud mannetje dat naar binnen
wandelde. Maar iets verontrustends heb ik niet
gezien.





DAAR !!! In jouw kantoor ! Het is Kiekeboe, in een poging tot vermoording !



Hij probeert te telefoneren ! Vooruit ! Opschieten !



Hallo, Charlotje... Pas op ! Ze weten blijkbaar dat wij in de buurt zijn... Ik heb trouwens iets heel vreemds ontdekt...



Hallo ?... Hallo ?...



Ingehaakt ! Er is vast iets misgelopen !



Zo, meneer Kiekeboe ! Op wandel in de Ardennen ?



63

Echt geïnspireerd is je vermoording wel niet... Maar vertel eens, waar is de rest van de familie ?



Thuis...

Wie kan hen nu verteld hebben dat wij in Bouregatte zijn ?



Eén ding staat vast . Je vader is in gevaar !

Ons hoeft je niets wijs te maken. En als je niet wil praten, dan zoeken we ze zelf wel !



Laat het hele domein uitkammen !



64

En sluit de port ! Ik wil niet dat ze ontsnappen !



Akkoord, we kunnen hem niet aan zijn lot overlaten. Maar is binnendringen niet al te riskant ?



Probleem opgelost ! De port is dicht !

Dan stappen we naar de politie !



Het korps van Bouregatte lijkt me nu niet meteen de aangewezen oplossing in deze situatie.



We zijn op onszelf aangewezen. Het duurt niet lang meer voor het donker wordt. Luister...



We hebben elke vierkante meter uitgevlood. Ze zijn niet op het domein.



Dan dwalen ze ergens in de buurt rond. Neem de speurhonden en kam de omgeving uit !



Wees toch voorzichtig !

Die boom staat hier ideaal !





67



68

Dat is voor mij bedoeld !



Wat nu ?

Dat mens probeert te vluchten ! Zeker een slecht geweten !



Ver zal ze niet geraken !

Hoezo ?



Het loopt volkomen mis ! Ik had de kinderen nooit alleen mogen laten gaan !



Hoe dan ook, ik moet de politie bereiken !



69



Zie je nu wat ik bedoelde !



De gsm !



Meekomen, dame.

En verder geen geintjes ! Dat maakt de hondjes nerveus !



Dat deurslot ging gemakkelijker open dan de rits van mijn gulp.

Inderdaad, een fluitje van een cent !

DAAR!!!



70





MA ?!!!



We hebben haar in de bossen gevonden !

CHARLOTTE !!!



Ze is ons dus toch achternagekomen!

Wij zullen het moeten oplossen, broertje.



Waar zijn de kinderen ?

Die hebben we nergens gezien !



Wat doen jullie hier, als ik vragen mag ?

73



Is het dit wat jullie zoeken ? Ze stonden gewoon te luistervinken !

Einde van de opendeurdag ! De collectie is compleet.



Het is afgelopen met jullie neus in andermans zaken te steken !

En dat kan je in dit geval wel heel letterlijk nemen !



Zal ik hen er het fijne van vertellen ? Meneer Kiekeboe is tenslotte een oude bekende van mij.

Ga je gang, Cyrano. Na al hun moeite hebben ze dat wel verdiend.



Als één van 's werelds belangrijkste parfumcreateurs heb ik, Cyrano De Zalm, altijd een zekere meerwaarde aan mijn creaties willen geven.

Daar kan ik van meespreken !



Al heel lang zoekt de mens naar een middel om eeuwig jong te blijven, of tenminste heel oud te worden. Want waarom veroudert de mens ?

74

Op een bepaald moment houden de lichaamscellen op met zich te delen. Ze vernieuwen zich niet meer, verouderen en sterven af. Het komt er dus op aan die celdeling op gang te houden.



Toevallig ontdekte ik dat het reukorgaan hierbij een cruciale rol kan spelen.



Daarom behandel ik een select groepje bejaarden met mijn parfumtherapie.

Wat is dat voor iets?



Ik laat hen de geuren uit hun kindertijd opsnuiven. De geur van hun lievelingsgerechten, hun geliefde snoepgoed, hun shampoo, het wasmiddel dat hun moeder gebruikte... noem maar op!



Het komt erop aan om de parfums zeer precies samen te stellen. Maar de resultaten zijn verbluffend.



Geuren uit de kindertijd stimuleren de herinnering aan de jeugdjaren. En door deze prikkeling blijven de cellen zich delen.



Volgens mij is dit wetenschappelijk niet verantwoord.

Waar heb ik dat nog gehoord? Ik geef toe dat de methode nog niet helemaal op punt staat.



Er is voorlopig nog een zeer ongewenst neveneffect. De parfumtherapie stimuleert eveneens de groeihormonen, zodat de bejaarden fiks in lengte toenemen.



Die twee blijven me te lang weg. Ik ga even een kijkje nemen.

Doe het wel voorzichtig, Sientje.



Eens ik dat lengteprobleem heb opgelost, kan iedereen die zich laat behandelen met gemak honderdtwintig jaar worden!



Ik vind dit ronduit immoreel!

Typisch een reactie voor jouw leeftijd, meisje. Als je eenmaal ouder bent, zul je er wel anders over denken.



Oud worden is één zaak. Maar hoe staat het met de kwaliteit van het leven? Is het de bedoeling dat je tot je honderdzwijfste zit te beschimmelen in een bejaardentehuis?



Op die manier krijg je nog meer vergrijzing. Om nog maar te zwijgen van het probleem van de overbevolking.



Ik vraag me trouwens af wat dat allemaal gaat kosten.



Wat het gaat opbrengen, zal je bedoelen!

Tot je honderdzwijfste de premie van je uitvaartverzekering betalen. Dat betekent **KASSA**!



De bejaardenindustrie zal er wel bij varen! De Incontinental-keten plant nu al wereldwijd nieuwe vestigingen! Zo creëren we werkgelegenheid.



Wat doen we met hen?

Ik neem contact op met Bill Board. Sluit ze voorlopig op in het koetshuis.



Sientje, er is werk aan de winkel!



Het loopt daarbinnen in het honderd! We moeten naar de politie!

De poort is op slot!



Iemand moet over de muur klimmen. Met jullie lengte kan dat geen probleem zijn.



Maar met onze leeftijd is het wel een probleem.

Kan iemand van jullie de sleutel van de poort bemachtigen?



De poort gaat automatisch open. Ze wordt bediend via een knop in het kantoorje van Jean-Louis.



Nog beter! Ik heb een vrijwilliger nodig om op die knop te drukken! Luister...



Wat zijn jullie met ons van plan?

Daar bestist de grote baas over.



Bind hen ondertussen vast aan deze paal!



En wat doen we met haar?



Naar hiernaast ermee! En in de boeien slaan! Met haar heb ik zo mijn eigen plannetje...



79

Sientje, kan jij een auto besturen?

Mijn leven lang ben ik dol geweest op autorijden!



Maar waarom moet ik per se mee? Dat gaat tochten!



Jij bent het bewijsmateriaal, Frans. Anders denkt de politie dat ze weer met een verward oudje te doen heeft!

Nog een geluk dat de kolonel de sleutel in het contact heeft laten zitten. En nu maar hopen dat de poort opengaat.



Hé! Hoorde ik nu geen auto?... Een ogenblikje, Bill!



Emma! Wat doe jij hier?



80





83



84



SIENTJE! Jij hebt ons gered!

Het ene plezier is het andere waard...



Ik ontken alles...

Doe maar! Mijn ingebouwde video heeft het toch allemaal geregistreerd!



...Na het stopzetten van de parfumtherapie zullen de getroffen bejaarden terug beginnen krimpen tot hun vroegere lengte. Maar internationaal krijgt het schandaal nog een staartje.



De Amerikaan Bill Board, hoofdaandeelhouder van BAU, trekt zich terug uit het concern. Hij zal zijn aandelenpakket te koop aanbieden.



87

De raad van beheer van BAU wil zowel het imago van de Incontinental-keten als dat van Deadline oppoetsen.



Onder meer het aan de man brengen van uitvaartpolissen via zogenaamde piramideverkoop zal verboden worden.

Gedaan met mijn bijverdiens! Hartelijk dank, hoor!



Waar gaan jullie naartoe?

We hebben een afspraak op het kerkhof.



Het is een mooie grafsteen.

En een mooie leeftijd ook! Niet iedereen wordt negentig jaar.



Weet je wat Staf wel eens tegen me zei? 'Als ik op voorhand had geweten dat ik zo oud zou worden, dan had ik toch beter op mijn gezondheid gelet!'



Mexico '99

Merho

KIEKEBOE

1. De Wollebollen
2. De duivelse driehoek
3. De dorpstiran van Boeloe Boeloe
4. De onthoofde sfinx
5. Tegen de sterren op
6. Kiekeboe in Carré
7. De schat van Mata Hari
8. De Haar-Tisten
9. De zwarte Zonnekoning
10. De doedelzak van Mac Reel
11. Spoken in huis
12. De Trawanten van Spih
13. Kies Kiekeboe
14. Een zakje chips
15. Mysterie op Spell-Deprik
16. Meesterwerken bij de vleet
17. Fanny Girl
18. Bing Bong
19. Geeeeef acht!
20. De Ka-Fhaar
21. De pili-pili pillen
22. De omgekeerde piramide
23. De snor van Kiekeboe
24. De anonieme smulpapen
25. Het plan SStoeffer
26. Album 26
27. De getatoeëerde mossel
28. Over koetjes en kalfjes
29. De zoete regen
30. Het lot van Charlotte
31. Klavertje vier
32. Het edelweissmotief
33. De een zijn dood
34. De zaak Luc Raak
35. Kiekeboeket
36. Het witte bloed
37. Jeanne Darm
38. Prettige feestdagen
39. De fez van Fes
40. Villa Delfia
41. De bende van Moemoe
42. De spray-historie
43. De spookfirma
44. Hotel O
45. Een koud kunstje
46. Konstantinopel in Istanboel
47. De taart
48. Black-out
49. De Medusa-stichting
50. Afgelast wegens ziekte
51. Met de Franse slag
52. De wraak van Dédé
53. De roze Rolls
54. Gedonder om de bliksem
55. Schiet niet op de pianist
56. Het Stokvis-incident
57. Zeg het met bloemen
58. Haaïman
59. De kus van Mona
60. Het gat in de kaas
61. De zes sterren
62. Doorgestoken kaart
63. Moet er nog sneeuw zijn
64. De onweerstaanbare man
65. De come-back van Dédé
66. De hoofdzaak
67. Het geslacht Kinkel
68. Thantomthant
69. Zand erover
70. Witter dan wit
71. King Sacha
72. Het Zipan-project
73. Hoe meer kijkers
74. De wereld volgens Kiekeboe
75. Het idee van Dédé
76. Kiekebanus
77. Drempelvrees
78. Havana Gilla
79. Kunst en vliegwerk
80. De babyvampier
81. Blond en BlauW
82. De aqua-rel
83. Lang zullen ze leven



© 1999 BY STANDAARD UITGEVERIJ
ANTWERPEN-BELGIUM

WEBSITE STANDAARD STRIPS:
www.standaard.com

ISBN 9002 20332 2
D/1999/0034/52

12/99